

Reseberättelse från min tid på University of Gloucestershire i Cheltenham.



Jag har under vårterminen 2016 spenderat min tid i Cheltenham på ett erasmusutbyte. Cheltenham ligger ca två timmar väster om London och är en trevlig liten stad. Ja frågan är om det är en "city" eller "town" kan jag inte svara på vilket det är, men enligt vissa briter är det viktigt att hålla koll på skillnaden. Oavsett så är det en trevlig stad, den är varken för stor eller för liten. Det finns många trevliga gator att strosa runt på och en del av byggnaderna ser väldigt exklusiva ut. Det är dock inte alla gator som är prydda med stora eleganta hus, det är även många gator som ser ut att vara fyllda med skolådor. Ja dessa gator är inte lika spännande att strosa runt på.



Under utbytet bodde jag på ett av universitetets boende. Jag hade ett rum på Regency Hall som ligger på Fishers Lane. Generellt så upplevde jag att standarden på boende i UK är en aning sämre än i Sverige. Mitt boende kan jämföras med ett korridorsboende i Sverige. På rummet hade jag egen toalett och dusch. Det fanns en säng, en stor garderob och ett stort skrivbord som lämpade sig alldeles utmärkt för studierna. Likaså som i Sverige så är väggar och dörrar ganska "tunna", ljud från grannar och diskussioner i köket kunde man ofta höra. Detta är dock inget som man ska bekymra sig för då det är en vanesak och med öronproppar i så sov man som en prins. I korridoren bodde vi nio personer och det var vi som delade kök. Köket och korridoren städades var vardag och även soporna

togs då ut av städare. I min korridor var vi ett antal utbytesstudenter och några brittiska studenter. Det vanligaste var att alla hade sin egen köksutrustning, men vi utbytesstudenter köpte en del gemensamt och vid brist på något var det bara att fråga någon annan och man fick då oftast låna vad man behövde. I huset på bottenplan fanns det tvättmaskiner att använda. Det kostade ca 2,50 £ att tvätta, med det var ofta problem med betalningen och vi hade ett antal månader då vi kunde få tvätta gratis. I några av de studentboendena som låg närmare universitetet så hade de tillgång till tvättmaskiner som låg lokaliserade inne i universitetslokalerna.



Mitt boende låg nära stadskärnan och jag hade en promenad på 25 minuter till skolan. Om det var så att man kände sig lite trött kunde man ta bussen. Universitetet hade en buss som gick mellan dess tre campus och den var billig att åka med. Jag kan dock starkt rekommendera att skippa bussen för att få en härlig start på dagen. Ta en titt på bilderna nedan av vad man fick se på promenaden till skolan.



Promenaden till skolan gjorde man inte varje dag eftersom studiesystemet är en aning annorlunda än det svenska. Skillnaden mellan det svenska systemet och det brittiska var att man hade mindre föreläsningar och mer tid var avsatt för studier på egen hand. Detta innebär att man behöver kunna planera sin tid väl. Det var dock många av studenterna som veckorna innan inlämning av uppgifter/tentor satt natt och dag på bibliotek för att kompensera deras tidigare mer avspända inställning till att plugga. Ja, vissa likheter med det svenska systemet är det nog många som ser här...

Föreläsarna var bra och de var alltid mycket hjälpsamma om det var så att man hade problem med något eller inte förstod någon uppgift eller dylikt. Lärarna hade kontorstider då man kunde gå förbi och ställa frågor, men det gick väl så bra att fråga under föreläsningar eller när man mötte dem i korridorerna.

På universitetet fanns det en Helpzone. Var det så att man hade några problem med boende, bank, skolan eller något annat var de alltid där för en. De var väldigt hjälpsamma och tillmötesgående.

På University of Gloucestershire hade de en förening för internationella studenter. Var onsdag träffades man och spelade spel, pratade och drack varmchoklad. Kvällen startade alltid på FCH campus och det var en nykter sammankomst. Var man party sugen så fortsatte alltid en grupp under kvällen ut på en av barerna i staden och därefter kunde man fortsätta till en klubb och festa intill småtimmarna. Föreningen organiserade även dagsresor under helgerna och middagar på restauranger. Se bild nedan som är tagen när vi var på en italiensk restaurang.



Jag är väldigt tacksam och glad för att jag hade möjligheten att åka på utbytet till Cheltenham. Utbytet har givit mig oerhört mycket. Jag har förbättrat min engelska, studerat marketing och business och fått vänner för resten av livet.

Om du som läser detta, har möjlighet att åka på ett utbyte. GÖR DET. Du kommer inte att ångra dig.

Herman Tunstig